

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke (tekst : Fadervor)

Nytårsdag.... den første dag i det nye år...

Ren og fin står den her, foran os og funkler....

Det nye år , hvad mon det nye år vil bringe??

Skal vi mon gå ad andre veje, end vi plejer at gøre... ... i det nye år...

Skifte kurs...skal vi tage os sammen og gøre noget helt anderledes , end vi plejer..

eller har vi tænkt os ,at vandre ad de samme veje , som sidste år...

Hvilken vej fører til lykkens land... ja hvad er i grunden den største lykke i livet.?

Nytårsdag er eftertænkningens dag.../////

Søren Kierkegaard siger mennesket er " mulighed "..... !!!!! det er en tanke værd, på denne nytårsdag.

Jeg har delt et billede ud , i dag.... .Et billede af noget , som kunne ligne "verdens undergang..."

Et tankevækkende billede,.... kunne man sige , med en tankevækkende tekst .. som jeg sad og undrede mig over.

Manden i venstre hjørne siger: "Jeg vil så gerne tro på, at vi kan redde klimaet , men jeg tror ikke på , at det kommer til at ske.....fordi jeg har købt sådan en "nepresso kaffe maskine, "" der bruger kapsler.

Katten svarer , mens den klamrer sig til den gule Mercedes ,som er ved at gå til bunds i en syndflod af kaffe og ligegyldighed.

: næh, der har du nok en pointe... og katten spørger så :

"er det godt så , er det lige så godt, som mauelt brygget espresso.-"

og manden, som står i kaffevand til halsen , svarer : " nej, uha nej, men det er okay,, det må jeg altså sige."

Absurd teater...!!!! ja hvor er den røde tråd... hvorfor er vi sådan!!

Hvad var det, nu apostlen Paulus sagde , for 2000 år siden..

Det gode , som jeg vil, det gør jeg ikke , men det onde , som jeg ikke vil, det gør jeg.

Er det virkelig sådan vi er.. ??? kunne man spørge.!

Manden på billedet , vil så gerne redde klimaet , men han tror ikke på , at det kommer til at ske,siger han. Han kender sig selv , ligesom Paulus kendte sig selv..... Han kan ikke tage sig

sammen til at ændre kurs ... i sit liv... Det ved han..." Ånden" i ham, er ikke stærk nok..... kødet , sanserne, mageligheden osv.. har overtaget..

Hvem er vi mennesker, der i dag træder ind i det nye år...i dag... ?????

Vi er et af de " lykkeligste "folk i på kloden.

Til trods for vores manglende viljestyrke og handlekraft... så viser statistikkerne , at vi er nogen af de aller lykkeligste mennesker i hele verden.

Vi er lykkelige ... herhjemme, især dem ,der er født i fyrrene...

Lykkeindekset går fra det ulykkeligste på 0 til det lykkeligste på 10

Hvis man er født i 60 erne , har man et lykkeindeks på 6.14 og hvis man er født i 40 erne , har man et lykkeindeks på 8,53'

En af de lykkelige , som er født i 40 erne , er en hudlæge fra Gjellerup, som man kunne læse om i avisen forleden._

På en blæsende onsdag , eftermiddag i november, triller han, efter arbejde , ind i indkørslen i sin Volvo , og indenfor venter han kone. Om et par timer skal de til byen , men først taler de sammen om hvad der er sket i løbet af dagen.

Så trækker de i det pæne tøj og tager til byen og nogle timer efter , er de igen tilbage i parcelhusetog i morgen tidlig.... løber lægen , sine sædvanlige fem kilometer, for at holde sig i form. For som han siger , når man har travlt, er det vigtigt ,at være i god form. Han løber fem dage om ugen... og han har et rigtig godt liv , synes han , hans lykkeindeks ligger bestemt, i den høje ende af skalaen.

Han føler sig privilegeret , har kone og børn og fem børnebørn , og en stor vennekreds... som han holder middage med og går på jagt med og spiller golf med.

Når man er født i 40 erne , så har man oplevet trange tider , ulykkelige tider , med krig og store udfordringer , men når man så, ser tilbage på sit liv , som helhed , så kan man godt se , at man se , hvor lykkelig og heldig man har været , siger han,.

Og tilføjer: Når du taler om lykke, så er det vigtigste familien.. ja , at man har et tæt sammenhold i familien. Det oplevede vi, da min kone fik konstateret kræft .. da var det guld værd at vi stod sammen i familien....

Men tilføjer han så : min kristne tro... gav også styrke , at tro på Gud, giver basis for nogle grundlæggende holdninger , På en måde giver troen et fast ståsted , for ens indre følelsesliv. Det tror jeg, hjalp os begge.

Det er blevet nytårsdag.....Dagen opfordrer til stille eftertanke.. /// et år er forløbet, et nyt begyndt.

På denne højtidsdag ... plejer vi at ønske, noget, for hinanden og os selv..

Vi ønsker hinanden et godt nytår ... Gid du må holde sig sund og rask ,, gid du må have lykkelige dage, med godt arbejde , og penge nok til at klare digog helst lidt til overs, til god mad og rejser og golf og alt det andet, som vi så godt kan lide.

Men , så er det Søren kierkegaard stiller det fine spørgsmål: "Prøv et øjeblik at tænke på det menneske, som du elsker allerhøjest, i dit liv: hvad ville være det allerskønneste, du kunne ønske for ham eller hende. Kan du finde på noget bedre , end sundhed , og mange penge.

Og Kierkegaard svarer selv: " Ja , du skal, for din elskede , og dig selv , ønske at have troen i hjertet! Troen er det højeste, skønneste og dyrebareste gode , du kan få.

Intet kan måle sig med troen. og det er i grunden også det som denne hudlæge ender med at sige : troen på Gud , kan løfte os og bære os.. i de trange tider, som vi møder ... i vores liv.

Hvorfor det :

fordi troen på Vor Herre , forholder sig til evigheden /// det som varer evigt ...

Alle vores andre ønsker , handler om vores jordiske forgængelige og tidsbestemte liv.

Vi trænger som mennesker til noget , som hæver os op ,over alt det , som sker i livet på jorden.

...

I troen , får vi et perspektiv i vores liv , som rækker langt ud over vores jordiske liv .. ja det rækker helt ind i evigheden og tager dig med.!!!! siger Kierkegaard.

Og troen , det er noget vi alle sammen dybest set, har i os.. , Hvis vi vil , så har vi troen, Enhver har troen , hvis blot han vil have troen , siger Kierkegaard.

Men troen , er samtidig noget , som hele tiden skal erhverves... og frembringes. ja troen kan du kun have , ved bestandig at erhverve den. og det gør vi , ved at henvende os til Gud.- og høre, hvad Gud siger til os.

I dag giver Jesus os anvisninger på, hvordan vi kan henvende os til Gud ..

Når vi beder til Gud, så skal vi fremfor alt , være stille , søge stilhedens rum og ikke lade os forstyrre af verdens larm.

Når du vil bede , så gå ind i dit kammer og luk din dør... siger Jesus helt klart!!!!.. luk døren.. vær alene ... og bed til din far , som er i det skjulte...

Ja Gud er ikke synligt tilstede for os... han er i dit skjulte... og han ser i det skjulte , siger Jesus... Gud ser os, når vi beder til ham... og han lønner os ,, han hører vore bønner .. han svarer os... !

Ja , hvor ufatteligt det end lyder... så ved Gud ,, hvad vi trænger til... endnu før vi beder ham.... Derfor er der ikke brug for de mange ord....

Den beskrivelse af bønnens rum, vidner om, et nærvær... et guds nærvær ,,,, som overgår al forstand.... Gud er os så nær, at han kender alle vore tanker.. og ved, hvad vi vil bede om ,endnu inden vi sætter ord, på vore bønner.

Jesus lærer os bønnen fadervor.....og det er en bøn , som i den grad opfordrer os , til at lægge alt vores eget tilside... og hengive os ... til Gud. Være i Gud, ... som Paulus siger det .

I en af bønnerne hedder i Fader-vor beder vi :

Helliget vorde dit navn... eller i den moderne udgave af fadervor: helliget blive dit navn.

Uanset hvad , så betyder det , at vi skal glemme alle vores egne navne, alle vores egne planer , og alt , hvad vi fylder vores liv med, ja vi skal " cleare " vores hoved, når vi beder ... ,, og i tavshed , bede til gud: helliget vorde dit navn... !!!

Guds navn, er højt ophøjet over alt andet... højt hævet over vores navne..

Komme dit rige...siger vi så..... Det er Guds rige , ikke vores eget rige , vi beder vi om , må komme til os...

og vi fortsætter : ske din vilje, som i himlen , således også på jorden.....

... altså , vi lægger alt vores eget, over i Guds hånd,... hele vores eget liv .. i guds hånd.. og beder , om at det ikke er vores egen vilje , men Guds vilje, der må ske...fyldest.

Vi skal sætte os selv til side ... og lade Gud og guds rige fylde det hele..

Det er det vi kalder for hengivelse.. tilbedelse..!!

for... kun når vi selv bliver mindre , kan Gud komme til at fylde ...(som Johannes døbereren sagde : " jeg skal blive mindre og Jesus skal blive større)

Bønnen fadervor ; som , Jesus lærer os , den fordrer ubetinget lydighed...og hengivelse.!!!

Guds vilje , bliver eet med vores egen vilje... Vi vil det samme..

Men vi ved godt , at vi ikke altid , vil det gode,,, som Paulus og manden på billedet erkender... "det gode vi vil , det gør vi ikke..."

derfor skal vi bede: sådan: : Forlad os vor skyld...underforstået : (du kærlighedens og tilgivelsens Gud)...

Led os ikke i fristelse , og fri os fra det onde...(ja skærm om fra alt, hvad der skiller os, fra dig) ,
(for det vi ønsker, er at være i dig Gud."!)

Og i den sidste bøn i fadervor: lyder det:

thi dit er riget og magten og æren i evighed. Vi forbundet med vores Gud, som i al evighed ,
har riget og magten og æren ...!!

og med ham, har vi overvundet, alt som truer os... i tiden!!!!

Dødens fare, er så ubetydelig , at det hedder , som Jesus sagde til røveren på korset: ...

Endnu i dag er du med mig i paradiset./ endnu i dag.... ja sådan lød Jesu ord...

og Søren Kierkegaard siger så smukt :

Overgangen fra tiden og livet på jorden,til evigheden,,,, er så hurtig, at du : "endnu i dag" er
i paradiset...//// Ja, i troen og bønnerne, er vi , allerede nu, i Gud !!!!.

Hvad enten du lever , eller dør og hvad enten livet går , på den ene eller anden måde for dig ,
så kommer du: ikke udenfor Gud..

Du er i troen , nærværende i Gud,, og derfor, er det en glædens bøn, at bede Fadervor :
for i Gud, lever vi , ånder vi og er vi, som Paulus siger det.

Og lad os ,på denne fine, første, dag i det nye år, slutte af med glædens ord fra apostlen
Paulus:

Glæd jer altid i Herren , jeg siger atter : glæd jer.

Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker , Herren er nær!!

Vær ikke bekymrede for noget , men bring i alle forhold, jeres ønsker , frem for Gud , i bøn og
påkaldelse... og den Guds fred ,som overgår al forstand , vil bevare jeres hjerter og tanker i
Kristus Jesus.

Med apostlens ord, vil jeg ønske alle et glædeligt nytår.

Amen
