

KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ

Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på..... Vejret er helt fantastiskog så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag...Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner for vinduerne.. brød lyset frem i de danske hjem.....og jubelen ville ingen ende tage.

Min gamle mor på 87 år.. Hun glemmer aldrig d. 4 maj om aftenen og den 5 maj, Det er nogen af de største dage i hendes liv. Folk vrimlede ud i gaderne i København og min mor solgte flag,og hun fik udsolgt på ti minutter ... Folk omfavnede hinanden i gaderne og viftede med flagene... endelig, endelig efter fem års besættelse, var danskerne et frit folk igen.

ja frihed er, af utrolig stor betydning for os mennesker.

Søren Kierkegaard som vi har beskæftiget os med i mange konfirmandtimer.. han taler også om frihed... om hvor vigtigt det er, at vi som mennesker er frie, til at være os selv og gå vores egne veje i livet..Den bog vi har læst hedder netop: Lykken er at være sig selv..

Lykken er, at have frihed, til at være, den man er...

Men friheden, er det så som så med... i vores liv....

Jeg læste lige et meget interessant interview med en radiovært ,, ,, som lige er gået på pension,

Han fortæller:

at da han var ung, (på alder med jer konfirmander)... da vidste han, med sig selv, at hans største ønske ..det var at gå stille gennem livet, fra den ene ende til den anden, uden at nogen lagde mærke til ham.-

Sådan var han nu skruet sammen, at han ville gerne have frihed til, at være sig selv.. og gå stille ubemærket gennem livet.

Det er ikke ligefrem sådan et liv, I unge bliver opfordret til at leve i dag...

Vi lever i en tid, hvor der er mega - mange forventninger til jer unge mennesker og det er absolut ikke forventninger om, at I skal gå ubemærket gennem livet tværtimod..

|-----

I bliver, tidligt i livet bedt om at overveje, hvad I vil med jeres liv.

.Hvad I vil bruge jeres liv til...om hvor I vil hen.....

Tiden kræver at man skal være målrettet og man skal forstå, at brande sig selv ..sig selv på den rigtige måde.... man må meget gerne give indtryk af... at man har styr på sit liv og ved hvad man vil...

pyh ha.. ja ...det er hæsblæsende.....I skal tilrettelægge jeres karriere tidligt i livet...::

ordet **karriere** stammer fra det latinske ord : karraria .som betyder væddeløbsbane.. så det er faktisk hæsblæsende... Karriere er en løbebane, som kræver mereend en normal arbejdsindsats..

ja det kræver robusthed, at leve i vores " karriere "fikserede tidsalder...

35.000 danskere er sygemeldt af stress hver dag, oplyste en avis forleden dag..

Hvor bliver friheden af ?..... kunne vi spørge sammen med Søren Kierkegaard. Den personlige frihed til at være den man er..og leve i det tempo, som passer til en.(når man bliver presset fra alle sider.)

Er der ikke længere plads til , at gå stille og ubemærket gennem livet , som journalisten ønskede sig det ?

Hans drøm gik forresten i opfyldelse, fortæller han..... Han har siddet bag kulisserne og læst radioavisen opindtil han gik på pension. Alle kender hans stemme , men ingen kender ham og det har han det supergodt med.

Nu er han i al ubemærkethed blevet pensioneret og det passer ham også ,ualmindelig godt.

Men det irriterer ham, at alle mennesker nu spørger ham , hvilke mål han nu har sat sig..

Folk har så travlt med at planlægge hvert minut i deres liv

De bilder sig ind , at de selv , skal skabe livet siger han.

Når folk spørger ham , hvad han dog skal få tiden til at gå med , svarer han altid:

Jeg skal hugge brænde. !!

Men hvordan mener Gud mon, at vi skal leve vores liv ? kunne man spørge?

Det spørgsmål stiller Per Lagerkvist i sin roman " det evige smil "

Man hører , hvordan de døde går rundt oppe i guds himmel og taler sammen, om det liv de har levet på jorden.

Mange af dem brokker sig .De er utilfredse..

I det fjerne ser de pludselig lyset fra en staldlygte , og det viser sig at være Gud , der står under lygten og han hugger brænde..

"Hvad er meningen med livet " spørger de Gud..

"Store tårer bryder frem i Guds øjne , han stryger kærligt de små på deres hoveder...

"Jeg har ingenting ment med det ..., svarer Gud så stille , at alle kunne høre det. Dengang var jeg bare så lykkelig."

Ingen sagde noget mere ...de havde ingenting... de kunne sige.. men de tav ikke af beklæmthed, men fordi deres hjerte var for fuldt .

De tav , for at kunne fornemme alt./// de tav , for at der skulle være fuldkommen stille.

Det er en meget bevægende beskrivelse , af deres møde med Gud....

Pointen er , at meningen med livet... den er dybest set : kærlighed.

Gud har i kærlighed skabt livet til os, for at glæde os ... og for at vi sammen med hinanden... skal leve i glæden...Gud var bare så lykkelig , at han skabte livet til os.

"Jeg skal hugge brænde" , siger journalisten , når folk spørger , hvad han skal lave som pensionist.

Det betyder , at han ligesom Gud , gerne vil have frihed ,, til at **være** bare være.. til .. som den, han er .. og gøre det, som skal gøres.

Vi bilder os ind at vi skal skabe vores liv, have et projekt med vores liv og lægge en masse planer før det bliver et rigtigt liv... vi lever.

Men sådan er livet ikke .. livet er der hele tiden ...

Livet er der her og nu... livet er ikke noget, som først er der, når man starter på sin uddannelse.. når man er færdig med sin uddannelse og tjener mange penge, når man får hus og have og når man får sit første barn.. nej. nej livet er ikke ude i fremtiden... livet er nu.

livet er her og nu, lige nu.. hvor vi er frie til bare at være ... til --- for hinandens skyld.

I dag er det blevet 5 maj...frihedsdagen... og.... det er jeres konfirmationsdag.

...

Frihed har i høj grad , noget med jeres konfirmation at gøre,.

Noget af det sidste Jesus sagde til sine disciple..inden han kom op , til sin far i himlene.. det handlede dybest set...om frihed.

"Kristus skal lide og opstå fra de døde, på den tredje dag.

og i hans navn, skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag.

Syndernes forladelse ,, hvad skal det betyde??

... det betyder dybeste set... at blive frigivet .. sat fri.

Jesus Kristus tilgiver os vores synder. Hvad er synd...???

Synd er , kort sagt, at gøre livet tomt og meningsløst for andre og for sig selv..... .. og glemme at Gud er kærlighed.

Intet menneske er uden synd. Vi svigter alle sammen...

men Guds kærlighed til os er så stor , at han lover os , at vi aldrig falder ud af hans hånd..

Gud er kærlighedens og tilgivelsen Gud. Han sætter os fri , til at starte på ny, hver gang vi har fejlet.

Efter mange års vandring i jeres forældres fodspor , bliver I nu konfirmeret .. og det betyder at I fra nu af langsomt træder i karakter ,som dem I er hver især "!!

I har frihed , til at være, dem I er..... og ikke nogen anden.

.I har frihed til selv at bestemme, hvad I vil.

.....
Husk på det.

Ellers kan I risikere at det går jer, som det fortælles i en gammel legende:

En mand døde og kom op til himlens port, Der stod sankt Peter og han sagde:

Alle stiller op i to rækker. I den ene kø , skal de folk stå, som altid har været frie.. og som der aldrig er blevet hundset med..

I den anden kø skal alle , der har været underkuede , stille op.

De fleste stillede op i køen med den undertrykte.

Men en enkelt mand gik frisk og frejdig over og stillede sig i den række, der var til de frie.. og selvstændige.

Sankt Peter gik over til ham og spurgte ham, hvorfor han stod der. " Min kone sagde , at jeg skulle, " svarede han.

ak ja .. sådan kan det gå.. derfor :

Husk altid på Søren Kierkegaards fine historie... om "Liljen , som ikke ville være sig selv..."

Man skal værne om sin frihed... og man skal passe på , med at lytte så meget til andre , at man ender med at ønske , man var en anden, end den man er...

Hvis man ikke vil være sig selv ... så visner man, ligesom liljen, som bad fuglen om at grave sine rødder op...fordi den ikke ville være sig selv, men den ville være en kejserkrone ,den flotteste af alle liljer.

Gud har skabt hver eneste af jer konfirmander ,

I er hver især unikke mennesker , med hver jeres skønhed...og evner og interesser I har allesammen noget, I kan , og skal, i jeres liv.

men frem for alt, skal I være jer selv... som de guds elskede skabninger, som I er og som I fik at vide, at I er, i dåben.

I har alle sammen fået korsets tegn for pande og bryst , tegnet, som betyder, at I hører til Vor Herre Jesus Kristus .. Han er jeres herreogGud er jeres "far" i himlen..

så nært er I knyttet til ham.

I dag Kristi himmelfarts dag, får i guds velsignelse med jer ud på livets vej , ligesom Jesus velsigende sine disciple, inden han steg op til sin far i himlene.
