

Fastelavns søndag 2016 "DEN BLINDE TIGGER SER GUDS LYS"

I går lørdag , holdt vi en workshop dag, for vores konfirmandhold , oppe i Værløse kirke.

Dagens tema var oldkirken de allerførste kristne , og deres troog billedverden.

Vi skabte vores store kældersal om til katakomber og udsmykkede væggene , med kunst fra de romerske katakomber .. fra omkring år 200.

Katakomberne var, som mange vil vide ... gravgange , som var gravet ud, i den bløde vulkanske tuf sten.... som er let at grave i.

I disse kilometervis af gravgange og små kapeller... blev både romerne og kristne begravet.

og det er henede , at vi finder den allerførste kristne kunst... altså de billeder , som betød uendelig meget, for de første kristne mennesker .

Nede i katakombernes var der naturligvis meget mørkt og klamt...og det var her , man begravede sine elskede døde... og man skulle måske tro... at stemningen dernede i gravkamrene.. derfor også, var meget tung , vemodig og trist.

Men det er slet ikke tilfældet... tværtimod...

De allerførste kristne mennesker så med troens øjne... på døden... og når man gør det , så ser man lys, guds lys , midt i døden.

De kristne blev forfulgt i de første århundreder ...særligt den brutale kejser Nero, satte forfærdende klapjagter i gang , på de første kristne mennesker i Rom... og han kastede de kristne for de vilde dyr i arenaen...ja han korsfæstede dem og brugt dem som fakler, i Roms gader , når mørket faldt på!!

Men det skræmte ikke, livet af de kristne ... De så med en vis " fortrolighed" på døden... De var stærke i deres tro , på deres frelser Jesus Kristus...

Det romerske samfund, som disse kristne levede i dengang, det var et samfund, hvor 60 -70 procent af befolkningen var slaver. Meget få havde ejendom og indflydelse og dem der havde magten , de havde den, fordi den var gået i arv til dem, gennem slægterne.

De kristne i Rom samledes og lod sig døbe... og ved dåben blev de indlemmet i en menighed, og dermed i et nyt samfund. og det var altafgørende for deres tilværelse..... for det var et nyt samfund, hvor der ikke var forskel på folk.. et nyt samfund hvor alle var :ET i Kristus!! alle var brødre og søstre.

De fik med andre ord, en helt ny identitet.... som døbte....

Inden man blev døbt , blev man undervistbla ved at høre læsninger fra johannesevangeliet.. lange meditative læsninger , bla m den gode hyrde : de lyttede intenst til det glædelige budskab , om Jesus Kristus... som elsker sine får ,og som er villig til at sætte sit liv til , for sine fårs skyld..

De kristnes nye identitet , som døbte , gav dem en ufattelig stor styrke, Som døbte , med korsets tegn for pande og bryst , så de sig selv og hinanden , i menigheden , som dem, der er elsket af Gud.

Sådan så romerne ikke på dem, nej nej, men det var heller ikke væsentligt.. det væsentlige var at de tilhørte deres Herre Jesus Kristus.

Som døbte, så de nu deres liv , med troen øjne.....

og med troens øjne, er verden og livet og døden forvandlet....alt er i den gode Guds varetægt!

Det ser man på de mange fresker , der findes nede i katakomberne. De kristne malede de mest vidunderlige fredfyldte og håbefulde billeder, i de mørke gravgange ,som jo ellers kun var lyst op af små olielamper.

De kaldte disse gravgange for "dormitorier"... sovesale , og på de fine marmorplader på gravhylderne, er der indskrifter med ordene: in pace: hvil i fred.

De kristne troede fuldt og fast på kødets opstandelse og det evige liv .

Efter en fredfyldt søvn, i graven , ventede evigheden i Paradiset...

På væggene i katakomberne ses fresker af paradisets have.. skønne fontæner , med rindende vand , rislende kildevæld... og masser af fugleliv .. de dejligste blomster guirlander, og frugter ... ja paradisiske haver .. som fik gravene til at ligne små lysthuse.

Sådan ser døden ud, med troens øjne!!!!!!

De kristnes stærke tro ,løftede dem op , gav dem nyt mod og fornyet kamp-ånd , til at gøre modstand mod romernes overgreb... ja gjorde dem i stand til at holde fast , i deres forankring i Jesus Kristus , selvom de blev truet på livet ,!!

Vi har i dag, fastelavns søndag.. hørt om disciplene... som ikke forstår særlig meget af, hvad Jesus siger til dem. Det er en underlig slap ånd, der hersker blandt disciplene.

Jesus fortæller dem , at nu er nu går de op til Jerusalem..... nu er de på vej på dramaet i påsken... i Jerusalem, hvor Jesus skal lide dø og opstå på den tredje dag.

Det var skjulte ord for disciplene.. de forstod det ikke , fortælles det.

Kort før den tekst vi har hørt, fortæller evangelisten lukas , at disciplene siger til jesus:

"Giv os større tro".

disciplene er åbenbart selv klar over , at deres tro ikke slår til.... .. og det, er de ikke bange for at give udtryk for...

Derfor siger de : giv os større tro.

Deres tro var ikke så stærk , som de allerførste kristne menigheders tro, nede i roms katakomber...

Jesus belærer dem om troen...

Han siger til dem: : " Havde I tro, som et sennepsfrø, (som jo er det mindste af alle frø) , kunne I sige til dette morbærtræ : ryk dig op med rode og plant dig i havet " og det ville adlyde jer "!!!!

Der fik disciplene fik noget at tænke over , ...!!!!

Tænk engang , så lidt tro , skal der til... .. Der kræves ikke den store præstation af tro...

Bare en ganske lille tro , kan gøre underværker...

Men minsandten om ikke de beder : Giv os større tro... ..

.....
...

Jesus tog de tolv til side , og sagde til dem:

Se , vi går op til Jerusalem... og alt det, som er skrevet ved profeterne om mig, skal opfyldes, siger Jesus til dem....

og derpå fortæller han dem, , at han kommer til Jerusalem , for at blive henrettet og for at opstå igen på den tredje dag. Den gode hyrde sætter sit liv til , for deres skyld.. og for menneskehedens skyld.

Men Jesu ord var talt for døde ører... de forstod ingenting.!!!!

Det var der til gengæld en anden person der gjorde.. Han forstod, hvad det hele gik ud på ..

Det var den blinde tigger der sad ved vejen i al sin armod og elendighed.

Han kunne ikke se noget , men han var i grunden mere på vej mod Jerusalem, sammen med Jesus , end disciplene var det , kunne man sige.

Det er ikke fordi tiggeren er særlig kløgtig !!!!

Han gør i grunden ikke ret meget ... andet end at forstyrre ro og orden...

Men Tiggeren gør det der er væsentligt : Han råber til Jesus... fordi han har i den grad har brug for Jesus ,

Han råber til Jesus : "Jesus Davids søn, forbarm dig over mig!"

og det er den råbende tigger , der bliver frelst herog ikke disciplene..som prøvede at få tiggeren til at tie stille.

Igen fattede disciplene ikke noget af hvem Jesus var og hvad hans ærinde var.

Det pudsige er , at det er disciplene , der i en vis forstand, er de dårligt seende , de ser ikke hvem Jesus er.. men det gør den blinde tigger.

Han regner med Jesus , ligesom de forfulgte kristne gjorde det , nede i Rom.

Tiggeren tror på , at Jesus ser ham , elsker ham og vil hjælpe ham.... Han tror på , at Jesus har magten til at gøre underfulde ting , ja, at han er guds egen søn , for hvem alting er muligt.

Og tiggeren ser , hvad han troede ... for Jesus gav ham synet igen.

Det er frelsen...: at han ser, hvad han troede.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på de ord ,Jesus sagde engang:

"Menneskesønnen er kommet for at søge og frelse det fortabte.."

Jesus er kommet for at tage sig af dem, som ved, at de har brug for ham...

Gad dog vist, om vi kun kan se os selv og livet i verden , med troens øjne, når vi er i nød !!!

...altså, når vi erkender, at vi er små afmægtige mennesker , som slet ikke kan klare os selv.

.....

Med troens øjne , ser vi , at Gud virker i alt , og skaber alting nyt

ja at Gud, er vores levende gud , Ham for hvem alting , er muligt !

Set med troens øjne, er vi , under Guds vinger... i livet og døden og i Guds evighed.

amen