



KIRKEBLADET

FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE

DECEMBER 2018 – FEBRUAR 2019

**HVORFOR EGENTLIG
LADE SIT BARN
DØBE?, S 2**

**BED FOR FODBOLD-
HOLDDET, S 4**

**ALLE VORES
KOR, S. 10**



**Jul i
kirken,
se side
5-8**

Hvorfor egentlig lade sit barn døbe?

Af sognepræst Fritze Steiner-Johnsen



Jeg husker tydeligt, hvilke tanker der fór gennem mit hoved mellem veerne, da jeg lå på fødebriksen på Rigshospitalet med alverdens apparater på maven:

»Hvordan skal jeg nogensinde finde ud af at gøre det helt rigtige for mit lille barn? Hvad skal han hedde? Skal han have vegetarmad eller gode gammeldags burgere, når han bliver større?« Og havde jeg født i dag, havde jeg forhåbentlig også spurgt mig selv: »Synes

mit barn mon, at det er ok, at jeg plastrer min Facebookvæg til med billeder af ham?«

Der er utrolig mange valg, man som forældre bliver nødt til at træffe på sine børns vegne. Valg man træffer ud fra devisen om, at man ønsker det bedste for sit barn. Sådan var det også for vores forældre og deres forældre. På et tidspunkt stod de også over for valget om, de skulle lade deres barn døbe eller ej.

Dåbsvalg – før og nu

I 1971 skrev Per Salomonsen en disputats »Religion i dag«, hvor han konkluderede, at danskerne føler sig »forpligtet til dåb, men ikke af dåb«. Resultatet af en undersøgelse, der er foretaget af Karen Marie Leth-Nissen i 2015 (Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb) viser noget andet. De vigtigste resultater fra dette landsdækkende materiale er:

De vigtigste grunde for at vælge dåb er tradition, nation og markering af at barnet får navn.

De vigtigste grunde til at fravælge dåb er at barnet skal vælge selv, at man ikke kan sige ja til trosbekendelsen, eller at man tilhører en anden religion. Fravalg af dåb er ofte knyttet til forældrenes ikke-tro. Desuden spiller kontaktflade til folkekirken en rolle i valg eller fravalg af dåb

Sammenfattende viser undersøgelsen fra 2015, at de faldende dåbsprocenter er et resultat af flere samfundsmæssige bevægelser, hvoraf individualisering er den stærkeste.

Når man står med sit lille nyfødte barn i favnen og overvejer, om det skal døbes eller ej, så kunne man jo vælge at gå mod den samfundsmæssige strøm ved at stille nogle nye spørgsmål. Vi spørger f.eks. så tit: Hvorfor er der så meget ondt i verden? Men man kunne

jo lige så godt spørge: Hvorfor er der så meget godt?

Med hensyn til dåben kunne man spørge: Hvorfor skulle det ikke være til det bedste for mit barn at blive døbt ind i et fællesskab, der står for så meget mere end individualiseringsprocesserne?

Dåben – en rød tråd i livet

Selv om alle er skabt af Gud, sker der noget særligt i dåben. Alle er skabt af Gud som fortællinger i verden, men i dåben samles hver fortælling i én bog med en fælles rød tråd, en fælles sammenhængskraft. Og denne sammenhængskraft, denne røde tråd, er alt det, Jesus står for. Den røde tråd i den fælles kristne bog giver den enkelte fortælling, dig og mig, styrke og mod til at være de mennesker, vi hver især er sat i verden til at være. Vi modtager syndernes forladelse og en ny begyndelse, når vi har dummet os igen. Vi rækkes tro, håb og kærlighed som en livsvej, vi kan vandre på til fælles bedste.

Og i sidste ende, når vores timeglas rinder ud, vandrer vi direkte ind i det næste kapitel i den kristne fortælling. En fortælling, hvor der ingen pine, ingen smerte og ingen død er.

Kan alt dette bevises og argumenteres for med logiske følger-slutninger? Nej, det kan det ikke. Men sådan er det nu engang med

det største, det bedste og det vigtigste her i livet. Det mærkes i hjertet. Og det lever vi på til fælles bedste.



Vi beder for fodboldholdet

Børn og unge skal føle sig hjemme i kirken. De skal selv tænke med og komme på banen med det, der er vigtigt i deres hverdag.



Jesper og Kreabørnene spiller hockey i kirkekælderen

Af *Katrine Møller*

Værløse sogns nye børne- og ungemedarbejder er fra Vestsjælland og bor i København NV. Han føler, at han rent arbejdsmæssigt her i forstaden er landet et sted, hvor der er brug for kirkens tilbud til børn og unge.

»Værløse er en by med rigtig mange børnefamilier og overraskende mange skoler. Jeg fornemmer, at mange af forældrene arbejder meget og sent, og her kan kirken

forhåbentlig byde sig til som et godt sted at være for de børn og unge, der er på udkig efter et alternativ til skole- og fritidsordningen«, siger Jesper Møberg Sundgaard, børne- og ungemedarbejder.

Beder for sporten

Jesper er uddannet cand. teol. i 2018 og er erfaren bibelunderviser fra bla kristne lejre i Danmark og Israel.

»Min tilgang til bibelundervisningen er altid inddragende og virke-

lighedsnær. Jeg taler i et hverdags-sprog, og forsøger at undlade meget »kirketunge« ord. De unge skal selv tænke med og komme på banen. I Børnekirken taler vi bla om at bede, og vi beder gerne for det sportshold, vi er en del af, eller for en syg klassekammerat. Vi gør troen konkret«, forklarer Jesper Møberg Sundgaard.

Hvad kan man tilgive – og skal man?

En af Jespers opgaver er at styrke det ikke forkyndende skole-kirke samarbejde. Han har bl.a. for nyligt haft besøg af et par 2. klasser til en workshop om tilgivelse.

»Vi forholder os til centrale begreber i børnehøjde. Hvad gør man f.eks., når nogen spænder ben for en med vilje? Kan man tilgive det? Skal man straffe det forkerte eller tilgive – og hvis ja, så hvorfor? Det er der delte meninger om, og de meninger respekterer jeg i undervisningen. Det giver et godt udgangspunkt for refleksion og samtale«, siger Jesper Møberg Sundgaard.

Udpluk! Det sker i kirken

Kirke Værløse Kirke:

Luciaoptog 18. december kl. 10.30: Der er lune æbleskiver og varmt samvær i sognehuset bagefter.

Nytårskoncert 30. december kl. 15: Hildegard af Bingen er et vokalsemble med en helt særlig meditativ klang, som præger de smukke og enkle sange fra middelalderen. Der synges a capella i en mere end 1500 år lang tradition.

Fællesspisning 23. januar kl. 18.30: Reservér allerede nu aftenen. Vi spiser sammen, synger sange fra Højskolesangbogen og hører en fortælling.

Værløse Kirke:

Julekoncert 9. december kl. 16: Kirkens Børne- og Ungdomskor synger dansk og engelsk julemusik. Dirigent Lene Rasmussen Hesdorf, Victor Koch Jensen, trompet og David Lau Magnussen, klaverakkompagnement.

Nytårskoncert 18. januar kl. 15: Både musikere og instrumenter er maksimalt feststemte til årets nytårskoncert med Anne-Mette Nielsen, blokfløjte og Lene Rasmussen Hesdorf, cembalo og orgel.

Musikcafé 15. februar kl. 15: Organist Lene Rasmussen Hesdorf spiller værker af bl.a. J.S. Bach og Jesper Madsen.

Hareskov Kirke:

Luciaoptog 13. december kl. 16.30-19.30: Optog og salmer ved Hareskov Kirkes Børnekor – og lune luciaboller. Alle, især børnefamilier, er velkomne.

Wagners »Wesendonck Lieder« 29. januar kl. 19: Richard Wagner tumlede hele sit liv med kærligheden. Gennem et dybt sjælevennskab mellem Wagner og Mathilde Wesendonck opstod de udtryksfulde lieder, som pianist Ulrich Stærk og sopran Maleen Lundvig vil opføre. Sognepræst Peter Nejsom vil føre os ind i Wagners univers.

Tre fordybelsesaftener, første aften 21. februar kl. 19: Bibeltekst, musikalsk fortolkning og litteratur i poetisk samspil. Denne aften om Olivier Messiaen, komponist og Sonningprismodtager, der bliver fortolket af kirkens organist, David Lau Magnussen, i Huset ved kirken. Vi serverer vin og tapas.

Søndagsgudstjenester



	Kirke Værløse Kirke	Værløse Kirke	Hareskov Kirke
9. december 2. søndag i advent	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Johannes Krarup	10:30 Rebecca Rudd
16. december 3. søndag i advent	10:30 Johannes Krarup	10:30 Morten Munch	10:30 Elsebeth Knudsen
23. december 4. søndag i advent	12:00 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Rebecca Rudd
24. december Juleaften	Familiegudstjeneste 11:30 Fritze Steiner-Johnsen 13:30 Fritze Steiner-Johnsen 14:45 Morten Munch 16:00 Johannes Krarup	13:30 Morten Munch 14:45 Johannes Krarup 16:00 Elsebeth Knudsen	13:30 Johannes Krarup 14:45 Elsebeth Knudsen 16:00 Rebecca Rudd
25. december Juledag	10:30 Johannes Krarup	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Morten Munch
26. december 2. Juledag	Ingen Gudstjeneste	10:30 Johannes Krarup	12:00 Johannes Krarup
30. december Julesøndag	12:00 Morten Munch	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Morten Munch
31. december Nytårsaftensdag	Ingen Gudstjeneste	Ingen Gudstjeneste	15:00 Rebecca Rudd
1. januar Nytårsdag	15:00 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Elsebeth Knudsen	Ingen Gudstjeneste
6. januar Helligtrekonger	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Morten Munch	10:30 Fritze Steiner-Johnsen

13. januar	10:30 Rebecca Rudd	10:30 Frimesse: Johannes Krarup	10:30 Elsebeth Knudsen
20. januar	10:30 Morten Munch	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Johannes Krarup
27. januar	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Konfirmand Gospel: Morten Munch	10:30 Elsebeth Knudsen
3. februar	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Johannes Krarup Folkemusikgudstjeneste	10:30 Morten Munch
10. februar (vinterferie)	10:30 Morten Munch	10:30 Elsebeth Knudsen	12:00 Elsebeth Knudsen
17. februar (vinterferie)	12:00 Rebecca Rudd	10:30 Rebecca Rudd	10:30 Johannes Krarup
24. februar	10:30 Johannes Krarup	10:30 Frimesse: Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Morten Munch
3. marts Fastelavn	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Familiegudstjeneste: Elsebeth Knudsen	10:30 Børnegudstjeneste: Rebecca Rudd

Kontakt

Emailadresser til sognene:

vaerloese.sogn@km.dk og hareskov.sogn@km.dk
Omstilling til alle medarbejdere 4447 0125.
Fælles hjemmeside: www.vaerloesesogn.dk

Præsterne Træffes efter aftale

Sognepræst (Kbf) Johannes Krarup, Højeloft Vænge 52, 3500 Værløse,
4448 0112, email: jtk@km.dk

Provst Rebecca Rudd, Skandrups Allé 36, 3500 Værløse
2624 0827 email: rr@km.dk.

Sognepræst Elsebeth Knudsen, Langkær Vænge 22,
3500 Værløse, 4448 1884, email: ekn@km.dk

Sognepræst Morten Munch – træffes i Værløse Kirke efter aftale, 2194 1021,
email: Mortenm@post.cybercity.dk

Sognepræst Fritze Steiner-Johnsen, Knud Hjortøvs Vej 2, 3500 Værløse,
4448 0604/2049 0075, email: fsj@km.dk

Træffes ikke fredag

Kirkegårdene i Kirke Værløse og Hareskov

Kirkegårdsleder Jan Madsen, 4498 4941
email: jm@vaerloesesogn.dk

Træffes efter aftale

Kirkekontoret – Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse, 4447 0125

Administrationschef Trine Flæng, 4435 0125,
email: tf@vaerloesesogn.dk.

Mandag-fredag kl. 10-13

Kordegn Margit Schandorph Fynbo, 4448 0125,

email: mfy@km.dk, (*personregistrering, attester, navnesager,*

kirkelige handlinger)

Mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag 9-13

Redaktionsudvalg: Morten Munch (ansv.), Peter Stæhr, Ane Kirstine Brandt,
Jakob Thommessen, Gotfred Blom, Helle Katrine Møller (journalist, redaktion
og fotos) hkm@vaerloesesogn.dk. Grafik og tryk: **Strandbygaard**

Jul i lange baner

Af Katrine Møller

Her får du en oversigt over julearrangementer i kirkerne:

21 julegudstjenester

I julen ser vi måske mere til familie og venner, end vi plejer. Man kan godt få brug for et break. Eller måske for at fejre julen med endnu flere. Der er hele 21 julegudstjenester i sognenes tre kirker. Kom og fordyb dig i håb, glæde og taknemmelighed. Tid og sted står på dette blads midtersider i gudstjenestelisten.

Se s. 5 for flere juleoplevelser i sognets kirker. Tjek også facebook Hareskov Kirke eller Værløse sogn og Kirkenyt i Furesø Avis.

Juleevent: Store børnedag i kirken

Vi fejrer julen, familien og hinanden på den store børneevent i Værløse Kirke. Ude på gårdspladsen er der varme pølser. Inden for er der værksteder, hvor man kan bla kan lave julepynt.

I år underholder den dygtige musiker og entertainer, Hans Jørn Østerby, inde i kirken kl. 10.

1. december, Værløse Kirke fra kl. 10-13.

Rytmask jule-korkoncert

Rytmask Kirkekor Værløse med band synger en række kendte, moderne værker under ledelse af organist Stefán Arason.

12. december, Værløse Kirke, kl. 19.30.



I år er det Krea-børnene, der har pyntet gangene i Værløse Kirke.

Personalenyt

Ny administrationschef: Trine Bernhard Flæng

Værløse og Hareskov sogne har ansat Trine Bernhard Flæng som chef for den fælles administrationsfunktion for de to sogne.

Trine Flæng er cand. merc. i Strategi og Ledelse og har især kommunal erfaring med ledelse og administration, senest fra GXU som administrativ leder.

Trine Flæng er 46 år og i øvrigt menighedsrådsmedlem i Frederiksberg sogn.



Ny børne- og ungemedarbejder: Jesper Møberg Sundgaard

Jesper er 29 år og cand. teol. fra Københavns Universitet i 2018. Han bor på ydre Nørrebro, i sin fritid center-midt på Østerbro IFs serie 1 fodboldhold og bibelunderviser på camps i Israel.

Jesper er med til at tilrettelægge Børnekirken, konfirmandundervisningen, Gud & spaghetti og skolekirke samarbejdet og udvikler events og nye tilbud til sognenes børn og unge.



Er Det gamle Testamente for gammelt?

Af Katrine Møller

Det gamle Testamente indeholder passager om kvindeundertrykkelse, barbariske krige og optrin og underlige tilskikkelser. Og det har efterhånden mange år på bagen.

Men for Søren Holst er Det gamle Testamente alligevel fuld af mening til det nutidige menneske.

Pas på kloden

»Mange af fortællingerne er evigt aktuelle. F.eks. den om syndfloden og Noas Ark. Den er ikke ment som

en historisk optegnelse af en sand hændelse. Den er en symbolsk påmindelse om, at verden skal passes og vedligeholdes – men også om, at vi ikke selv bærer hele ansvaret: I den sidste ende er det Gud, der sørger for at verden består, siger Søren Holst, der besøgte Værløse Kirke i september.

Skabelsestanken ville efter Søren Holsts mening være en tynd kop te uden Det gamle Testamente. Det nye Testamente forudsætter, at verden er skabt, dvs. at verden er noget, Gud har en hensigt med. Og uden Det gamle

Testamente ville kristendommen ikke rumme jublen over naturen, familien, børn, seksualiteten, mad og drikke.

Søren Holst får talt sig ind på et svar

Det skete

Søg julehjælp

Værløse og Hareskov sogne samler ind til de i sognene, som har brug for en hånd til julens mange udgifter.

Vi uddeler især til enlige forsørgere med hjemmeboende børn. Der er tale om et mindre beløb.

SØG VENLIGST SENEST DEN 10. DECEMBER.

Send din ansøgning til:
Værløse Kirkekontor,
Højeloft Vænge 20,
3500 Værløse.

Vi er glade for at kunne hjælpe og takker for alle bidrag.



Alle vores kor

Rytmisk Kirkekor Værløse

Hvis du har lyst til at synge pop, rock eller gospel, så er du velkommen i vores kor. Vi øver om onsdagen kl. 19.30-21.30 i Værløse kirke. Koret består af ca. 60 sangere.

Værløse Kirkes Børnekor

Koret øver hver torsdag kl. 15.45-16.30. Alle børn op til 12 år er velkomne! Koret synger bl.a. til Gud- og Spaghetti-gudstjenester og andre børnegudstjenester i Værløse Kirke.

Værløse Kirkes Ungdomskor

Er du fyldt 12 år, er der mulighed for at søge optagelse i Værløse Kirkes Ungdomskor. Koret øver hver torsdag 16.30-18.00 i Værløse Kirke. Vi synger hver søndag til gudstjeneste i Værløse Kirke kl. 10.30, og har derudover enkelte koncerter. Sang ved gudstjenester er lønnet.

Hareskov Kirkes Spirekor (6-8 år)

Spirekoret for de mindre børn øver om onsdagen sammen med kirkens korleder i Hareskov Kirke i tidsrummet 14.10-14.55.

Hareskov Kirkes Børnekor (9-12 år)

Børnekoret for de lidt mere korvante øver om onsdagen sammen med kirkens korleder i Hareskov Kirke i tidsrummet 15.00-15.50.

For mere information: Kontakt kirkesanger og korleder Maleen Lundvig, e-mail m@lundvig.dk.

Hareskov Kirkes Kirkekor (12-18 år)

Hvis du har en rigtig god sangstemme, kan du blive kirkekorsanger ved Hareskov Kirke. Ud over at synge salmer til om søndagen, indstudies mindre klassiske værker og ny rytmisk musik. Sangerne lærer at bruge stemmen hensigtsmæssigt og overskue nodebilledet.

For mere information om korene:

Rytmisk Kirkekor Værløse: Stefan Arason, mobil 24 75 68 62.

Børnekoret og Ungdomskoret: Lene Rasmussen Hesdorf, mobil 40 10 33 72.

Spirekoret, Hareskov Børnekor og Hareskov Kirkes kirkekor: Maleen Lundvig, email: m@lundvig.dk

Det
skete

Nick er skuffet

Af Katrine Møller

Herresalonerne i Hareskov, der er arrangeret af Hareskov Kirke, Hareskov Bibliotek og HMB, havde 8. oktober bysbarnet Nick Allentoft på besøg. Nick har skrevet bogen »Velfærdsillusionen«, som blev debatteret ivrigt i salonen.

»Vi danskere tror, at vi for høj skat køber høj tryghed i velfærdssamfundet. Men det gør vi ikke. Vi betaler til en velfærdsstat, og den fungerer på andre præmisser, end vi tror«, sagde Nick Allentoft blandt andet i sit oplæg. Han ser tre kriser, der fører til mere stat og mindre samfund:

- Socialkrisen, hvor ramte presses i stedet for at blive hjulpet
- Ledelseskrisen, hvor alle velfærdsstatens ledere bliver i deres eget ledelsesrum, så ingen tager ansvar for det fælles, tværgående og overordnede
- Demokratikrisen, hvor politikerne blot sælger ideer til vælgerne men ikke følger vedtagelserne og deres implementering op over for borgerne.

Så var der lagt op til debat, og det er en favorit-disciplin i Hareskovby. Provst og salonleder Rebecca Rudd rundede af et par gange, før salonen for denne gang blev opløst.

Næste sæsons Herresaloner annonceres, når de er planlagt.

Hygge, banko og buffet

Fredag d. 28. december kl. 12-15 inviterer Værløse Kirke til jule- og nytårshygge. I stedet for den traditionelle julefrokost-menu byder vi på en let-krydret mexikansk inspireret tacobuffet.

Efter måltidet sætter vi os til bankobordet og dyster om gode gevinster. Herefter er der harmonikamusik og andre festlige indslag. Der vil også være lege for børn. Vi glæder os til at se ung som ældre, enlige og familier til nogle festlige timer.

Tilmelding hos kordegnen 20. december på mfy@km.dk eller 4448 0125.



Fred på jord – fryd på jord

Af sognepræst Elsebeth Knudsen

»... og mor hun har så mange bud, hvert øjeblik skal Anders ud, og mor og Anders hvisker. Men jeg kan dog høre – tys! I morges var det julelys – og røde bånd og svesker«.

Peter glæder sig til jul. Han kan næsten ikke vente på, at det bliver juleaften. Han er grebet af alle de dejlige juleforberedelser, der sker i hans hjem. Når vi år efter år elsker at høre »Peters jul«, skyldes det bla. den barnlige glæde, som fylder os, når vi lytter.

Følelser – ikke intellekt

Julen er ikke en intellektuel øvelse, som kræver store åndelige præstationer. Julen kan vi slet ikke indfange gennem vores intellekt. Det bliver kun jul, hvis vi tør hengive os, på barnlig vis, ligesom



Glædelig jul

Peter, for det er med følelserne vi opfatter dybder, som vores forstand ikke har adgang til. Det er med følelserne, vi gribes af det guddommelige og rodfæstes i evigheden. Det er der, vi finder den julefred, som overgår al forstand.

Barsk og himmelsk

Arne Haugen Sørensens julebillede af Maria og Josef og det lille lyserøde babybarn Jesus, er gribende og appellerer til vores følelser. Kunstneren skildrer det hjerteskerende budskab, at nogle små afmægtige mennesker oplevede at møde den levende Gud, i det lille bitte menneskebarn Jesus, født af jomfru Maria i en stald i Betlehem.

Evangeliet giver os ikke et glansbillede af virkeligheden. Nej vi skub-

bes råt og brutalt ud i virkeligheden, julenat, hvor Maria og Josef forgæves leder efter et herberg, hvor Maria kan føde sit barn. Men der var ikke plads til den fødende kvinde Maria.

Den barske virkelighed i juleevangeliet omsluttes af et himmelsk lys og af englernes sang og deres glædelige budskab fra evighedens Gud: »Der er født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og en himmelsk hærskare lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! **Fred** til mennesker med Guds velbehag!«

Ud og gå!

Sæt kryds ved 10. marts. Folkekirkens Nødhjælp skal bruge indsamlere til fordel for klodens klima.