

19.s.e.trin

Prædiken: Markus Evangeliet 2,1-12

Beretningen fortæller meget stærk og intenst om nogle mænd, der trodser forhindringer for at finde hjælp hos Jesus. Det er tro ud hæmninger. Prøv at forhold dig til det praktiske, der sker. De fjerner taget over ham. Det er ikke bare tagplader. Dengang byggede man tag med grene, strå og mørtel. Mørtelen var ofte gjort af mudder og gødning fra dyr. Det var ikke de mest renlige forhold Jesus denne dag arbejdede under. Det støvede og dryssede skidt ned i hovedet på ham. Den vil ikke have gået med arbejdstilsynet i dag. De unge mænd og den lamme har tro og en stærk en af slagsen, men indholdet i deres tro trænger til korrektion og åbenbaring.

Der er en grundlov i mødet med Jesus: "Den der ikke er villig til at lade sig korrigerer af Jesus, vil ofte gå glip af afgørende velsignelser fra Hans hånd."

1.

For et stykke tid siden hørte jeg en mand berette om en super-stjerne-dyrelæge, som havde en virkelig høj faglig dygtighed. Han var derfor også en af dem, som der blev hentet til udlandet, når der var nogle meget kostbare heste der skulle behandles. I den sammenhæng fortalte han, hvordan dyrelægen var blevet kaldt ud til et tilfælde, hvor der var en hest, der var begyndt at halte på det højre ben. Da dyrelægen kom frem og han havde kiggelidt på hesten og iagttaget dens gang, gik han resolut i gang med at behandle det venstre ben. Kunden havde virket meget uforstående. Men dyrelægen måtte forklarer ham, at det egentlig problem lå i hestens venstre ben. Det som så ud til et problem i det højre, var faktisk en lidelse i det venstre ben.

Jeg ved ikke om vi kan sætte os lidt ind i den lamme mands tanker, da Jesus åbner sin mund, for at tale til ham, og Jesus siger til ham: "Søn, dine synder tilgives dig." Jesus siger et eller andet sted, at blive tilgivet for synd, der en lang vigtigere dagsorden end at blive helbredt for sin fysiske sygdom. Vores fysiske helbred er ikke uvigtigt. Det har Gud også omsorg for, men vores "indre anliggender og åndelig orientering" er af første prioritet.

2.

Jesus vil dybere ind. Han vil fjerne det mest alvorlige af denne mands lidelser. Jesus mener at synden er et meget alvorligt problem i menneskets liv. Det er et fænomen som har været negligeret i meget af vores kultur.

Det var befriende, at jeg i forgårs blev gjort opmærksom på en ny bog, der havde en kritisk holdning til den moderne ledelsesstil. Jeg ved ikke hvor ofte i har oplevet i livet, at der er kommet en ny trend, nogle nye metoder og tankestrømme, og når de bliver ført frem, så fremstår de nærmest som om at de vil revolutionere os. "De er det eneste rigtige". Vi var klar til at smide vores traditioner ud, og kaste alle de gamle værdier ud. Når de nye trends, ikke er så nye længere, og de efterhånden bliver afprøvet, så melder der sig en lidt slap og mat holdning ind. Man smager måske også lidt en flov og skamfuld smag i munden, at man var blevet lidt for let begejstret.

Den moderne terapi og selvudviklingstanke har tudet vores ører så fulde af, at du er "åg så god". Den tankegang har været råbt så højt og vedvarende, at hvis man siger noget andet, så bliver man udråbt til at have en formørket sjæl. Vi bliver udstillet for meget naive menneskesyn, som ikke vil tale om vores onde tilbøjelighed, vores selvcentrerethed.

Hvis Jesus bare ville have besvaret mandens umiddelbare ønsker, hvordan vil han så have haft det i sit indre, når begejstringen over hans vundne førlighed havde lagt sig? Han vil stadigvæk kæmpe med skam over sin synd, skyldfølelsen over synden i sit liv, de bindinger som synden blev ved med at holde ham nede med.

3.

Jesus stiller tilhører et spørgsmål: Hvad er lettet at sige? "Dine synder tilgives dig" eller at sige til den lamme "rejs dig, tag din bære og gå". Den sætning har der været meget diskussion om. Udsagnet "dine synder tilgives dig" kan - ud fra at det ikke nødvendigvis kan tjekkes efter - betragtes af kritikeren som et tomt udsagn. Men en helbredelse af en mand, der i årevis har lidt at permanent omfattende lammelse, det er til at tage og føle på. Men tænker vi efter ud fra Jesu perspektiv, så er udsagnet om helbredelse af den lamme det lettere. Grundlaget for at Jesus kan sige dine synder tilgives. Det har sin baggrund i at han måtte blive menneske, lide ond af mennesker, gennemgå korsets lidelse, give sig helt hen for mennesket og møde Guds vrede og forbandelse for vores skyld. Spørgsmålet lader sig ikke så let besvares, hvad der er det letteste.

Men Jesu magt til at tilgive syndere, kan vi hver en af os få en demonstration af. Det er åbent for vores erfaring, at vi kommer til Jesu med en syndsbeholdelse og hører ordene: dine synder tilgives dig, så vil vi nogle gange opleve det, som lænker i sjælen der bliver brudt. Det kan opleves som tunge byrder der bliver taget af vores skuldre. Det kan opleves som en lang tjekliste med stressende og hårde opgaver, som bliver taget fra os, og vi i stedet får lov til at gå hjem på friweekend.

Vi ser det ydre tegn på Jesu magt til at tilgive i dag. Men det næste trin er det indre tegn, som kun kan opleves i den, som bekender sine synder for Jesus.

4.

Jeg tror vi i livet kan blive udsat for ting der bliver rakt ind i vores liv, som havde "skin" af at være frihed uden at det var det. Med tiden fandt vi ud af måske gjorde det modsatte. Jeg er overbevist om, der er elementer i det moderne ledelsestænkning, nyere coaching former, nyere terapier og sjælesorgsfænomener, som slet ikke fører til frihed. Jesus fører altid til frihed. Det kan generationer af kristne igennem tiderne bevidne.

Tro er at vi forventer og har tillid til, at det Jesus giver os er godt. Tro er også at spørge sig frem hos Gud. Tro er også at lade Gud sætte prioriteterne. Tro er også at modtage det uventede af Guds hånd.